

Zeg maar **SUPERDOEI** tegen die stapel zelfhulpboeken... Kom gewoon hierheen...

Tanja ter Brake

Stand-up Spirituality



Tanja ter Brake

Stand-up Spirituality

Tanja las alle zelfhulpboeken. Gooide het roer om. Zei een aantal jaar geleden haar baan als ziekenhuisapotheker op en ging naar de Koningstheateracademie.

**Stand-up Spirituality:
Een nieuw genre cabaret. Dat wil ik.
Een soort mix tussen een spiri speech
& coaching cabaret. Dat wil ik.
Gewoon, dat iedereen na afloop weer
ietsje meer zin in het leven heeft!
Dat wil ik. En dingen zeggen in een
tekstwolkje, dat wil ik ook.**

Gewapend met haar gitaar, korte gedichten en droge humor, vat ze al die boeken samen. Hoef jij ze niet meer te lezen. Kan jij voortaan lekker genieten van het hier en nu, om maar eens iets te noemen.

**Speciaal voor het KiKa diner dansant
speelt Tanja deze voorstelling,
die stiekem een ode is
aan ons innerlijke kind**

